

Dauidsfonds Herk-de-Stad nodigt uit.

## Ludieke rondleiding in de abdij van Herkenrode, vol anekdotes en weetjes uit de eerste hand, van en met de allerlaatste abdis

Zondag 14 april 2024,  
14.00 tot ± 16.00 uur



Hartje Limburg, aan de oever van de Demer, rijst de abdij van Herkenrode te midden van weiden en bossen majestueus boven het landschap uit. Dit voormalige cisterciënzerinnenklooster ademt met al zijn bijgebouwen vooral adellijke hoofsheid uit. De abdij werd gesticht in 1192 nadat graaf van Loon Gerard een stuk van zijn domein verkocht aan een cisterciënzerbroeder om er een klooster te stichten. Het werd uiteindelijk een klooster voor cisterciënzerinnen en het kende doorheen de eeuwen een woelige geschiedenis van verwoesting, verval, heropbouw en uitbreiding. Hoge heren en dames van stand zoals de graven van Loon en prins-bisschoppen van Luik hadden er lange tijd een stevige voet tussen de deur. In 1217 werd de abdij opgenomen in de orde van Cîteaux. Zij was de eerste en werd de grootste en rijkste vrouwenabdij van die orde in de Nederlanden. De religieuzen rekenden zich tot 'les nobles dames de l'ordre de Cîteaux du comté de Looz'.

Na de invallen van het Franse bezettingsleger werd de abdij eind 1796 opgeheven en takelden de gebouwen langzaam af. Na eerdere pogingen wordt abdij Herkenrode en de omgeving in 1974 uiteindelijk beschermd als monument en als landschap. Met de aankoop van 100 hectare van de site in 1998 door de Vlaamse Overheid worden de bestaande gebouwen met veel respect voor het verleden in volle glorie gerestaureerd en herbestemd voor het grote publiek. Toerisme Vlaanderen is de huidige de eigenaar van het domein.

Tot daar in een notendop de roemrijke geschiedenis van de abdij Van Herkenrode. Meer info vind je op de website [www.abdijsiteherkenrode.be](http://www.abdijsiteherkenrode.be).

Zondag 14 april maken we op unieke wijze kennis met de fascinerende wereld van deze vrouwenabdij. Niemand minder dan de laatste abdis van Herkenrode, Joséphine de Gondrécourt, is voor de gelegenheid onze gids. Zij vertelt ons uit eerste hand alle details over het domein, de geschiedenis van Herkenrode en het leven van de zusters binnen de muren van het kloosters. Met vele pittige anekdotes en boeiende weetjes, vol emoties, vertelt de abdis haar meeslepende verhaal over de fascinerende leefwereld in de abdij. Maar let op... Net zoals van haar zusters verwacht ze van ons ook absolute vroomheid en gehoorzaamheid! Propere handen en een zuivere ziel zijn dus aangewezen!



Op zoek naar een aparte beleving? Naar een 'andere' rondleiding, doorspekt met humor en anekdotes, dan is dit absoluut iets voor jou!

## Praktisch

### Rondleiding Herkenrode

- Zondag 14 april 2024
- Van 14 uur tot ± 16 uur
- Nadien afsluiting met een drankje voor wie wil

### Vertrek

- Kerkhof Herk-de-Stad om 13u15 (carpooling: 2 € voor chauffeur)
- Poort Herkenrode om 13.45u

### Deelname, ter plaatse:

- Leden Davidsfonds: 8€
- Niet-leden: 10€

### Inschrijven vóór 1 april 2024

- Via e-mail: [davidsfondshds@gmail.com](mailto:davidsfondshds@gmail.com)
- Via telefoon: 0486 51 67 07 (Erica Uten)

Wil je deze digitale nieuwsbrief van Davidsfonds Herk-de-Stad liever niet meer ontvangen, stuur ons dan een mailtje. We doen meteen het nodige.